



Zondag 28 april

10u00 – 12u30

Een jaar vol kleuren ...

De kleuren van geloof

In en om de prachtige Sint-Pieterskerk in Kwerps, en deze keer ook de Sint-Amanduskerk te Erps, zetten we de deuren open voor iedereen die even wil stilvallen, energie wil opdoen, anderen wil ontmoeten, wil genieten van een deugddoende, eigentijdse viering, ... of gewoon nieuwsgierig is !

Tijdens deze bijeenkomst gaan we op zoek naar de kleuren van geloof en sluiten we aan bij de Erfgoeddag.

Info: www.bonzaiwerking.be of bonzai.kortenberg@gmail.com

10u

Samen vieren (kerk van KWERPS)

Ook welkom enkel voor de viering



11u30

Creatief aan de slag rond 'glas-in-lood'

We sluiten aan bij de Erfgoeddag in de kerk van ERPS

