

Nieuwsbrief 2019 – 2

# BONZAI!

Iedereen groeit anders  
(en wij doen het samen)



IN DEZE NIEUWSBRIEF

- [Bezinningstekst](#)
- [Lidgeld 2019](#)
- [Komende Bonzai-activiteiten](#)
- [Terugblik 'Kerst met een korreltje zand'.](#)
- [Bloesemconcert kerk Kwerps](#)
- [Terugblik Een weekend vol kleuren](#)

## Bezinningstekst

### Na een zalige zomer

Na een koude winter  
deugd van de lente.

Na Stilte  
met de voeten op de grond.

Na een Bijbelverhaal  
met de handen uit de mouwen.

Na een Viering  
met het hart op de juiste plaats.

Na een interreligieuze Ontmoeting  
hand in hand met elkaar.

Na Stem-die-mij-oproept  
ik-kom-uit-mijn-kot.

Na aandacht voor Jou en zorg voor jou  
tevredenheid en geluk voor mezelf.

Na een Zalige zomer  
zin in een werkjaar met aandacht voor zin.

Bron: Beweging.net

## Van Niets naar iets

### Een jaar vol scheppende mogelijkheden

Bonzai start weer vol frisse moed met als jaarthema 'Van Niets naar iets' een jaar waar we rond Gods Schepping willen denken, werken, bezinnen.

Iedereen is van harte welkom om mee te vieren, mee te knutselen, ideetjes aan te reiken, enzovoort.

### Bijeenkomsten op Zondagvoormiddag

(10u activiteit, 11u30 viering en gezellig samenzijn – Sint-Pieterskerk Kwerps)

5 oktober 2019 (startactiviteit zie hieronder)  
24 november 2019  
16 februari 2020  
19 april 2020  
14 juni 2020



## 3, 2, 1, START

We willen graag iedereen uitnodigen om samen met ons te bezinnen en aan de slag te gaan met ons nieuwe thema.

### Wanneer?

Zaterdag 5 oktober 2019

16u bezinning gevolgd door activiteit

18u iets kleins eten

19u Bonzai begeleidt Klokstaminee

### Waar?

De Klok, Dekenijstraat 11 te 3071 Erps-Kwerps



## Terugblik